

# Ontspannen van de duikplank



Een inimini klein verhaaltje van Marthe Fuld



Stel je voor. Een stoel. Een krukje ervoor.



Je gaat erop zitten. Rust uit



Rust uit. En je droomt.



Van de duikplank.



Van de duikplank gaan.



Zweven.



Een nieuwe wereld om je heen.





