

Voorproefje dichtbundel "Licht", Marthe Fuld

's Avonds



Lamp
doorklieft
de duisternis.

Een veer



Een veer is licht,
heeft weinig gewicht:
hij zweeft.

Een lamp
belicht een veer.

De veer zweeft zo
niet alleen,
niet alleen:
hij ligt ook.

Hij is licht,
verlicht,
die en deze
één zweeft en
één ligt.

Verlicht verval



Terwijl de dagen
donkerder worden,
wordt het lichter
in de tuin

Blaadjes verdwijnen,
ruimte ontstaat:
nieuwe doorzichten met
steeds meer naakte twijgen.



Licht vanbinnen

Ik voel me licht
vanbinnen,
maar weeg nog
evenveel.

Desondanks
be-weeg ik
hoger en verder.

Verlicht, ver licht, ver ligt,

verliggen, verleggen.

Dit schrijvende
voel ik mij huppelen.