

Duim



Een inimini klein verhaaltje van Marthe Fuld



Het was april. Het sneeuwde. En het sneeuwde maar door. De Keukenhof was dicht. We gingen daarom maar ergens anders heen. Daar waar we waren, stond een gebouw. Het leek wel een kasteel. Binnen was het vast warm. Er brandde licht.



Over het pad wandelden we naar het kasteel. Toen we dichterbij kwamen, zagen we dat dit geen echt kasteel was, maar de eerste woning van een retromiddeleeuwse nieuwbouwwijk.



We drukten onze neus tegen het raam. Het zag er lekker warm uit, daarbinnen. De televisie aan, een vrouw (of was het een man) met een i-pad voor de neus, een kat onder de bank. Maar toen...



...toen zagen we de duim.
En toen viel alles stil.

Duim, een inimini klein verhaaltje,
i-pad-tekeningen met tekst
©Marthe Fuld, 2021