

Spiegeltje, spiegeltje



Een inimini klein verhaaltje van Marthe Fuld



Spiegeltje, spiegeltje in mijn hand,
wie is de mooiste in het land?



Zo mooi was ze niet,
dus stifte ze haar lippen.



Je zou het niet verwachten,
toch kwam er iemand kijken.



Op zijn knieën, in aanbidding zelfs.



De zaal keek ademloos toe.

